



COLOMBIA

Verken het fascinerende Colombia doorheen een cultureel en actief programma

- Ervaar het magische Guajira schiereiland
- Trekking Nationaal Park Los Nevados
- Koloniale ontdekking in Barichara, Mongu en Jardn

Colombia kent een rijk en gewelddadig verleden, maar is nu uitgegroeid tot n van de meest toegankelijke bestemmingen in Zuid-Amerika.

We starten de reis in Bogot, de hoofdstad van Colombia, een boeiende metropool.

Net zoals zoveel andere Latijns-Amerikaanse landen was ook Colombia onderworpen aan de Spanjaarden. Mooi bewaarde koloniale dorpen zoals Barichara en Mongu zijn hier een goed voorbeeld van.

La Guajira, een uitgestrekt schiereiland dat grenst aan Venezuela, is het thuisland van de inheemse Wayuu cultuur. Woestijn, spectaculaire kustlijnen en enorme duinen domineren de landschappen.

Bizarre rotsformaties in de woestijn van Tatacoa, valleien begroeid met de hoogste palmboomsoort ter wereld, het Andes gebergte en subtropische vegetatie laten ons kennismaken met n van de meest gevarieerde landen van het continent.

We verkennen Tierradentro, n van de voornaamste archeologische sites van het land.

De mooie landschappen in de omgeving nodigen uit om op een actieve manier verkend te worden.

Een koffieplantage bezoeken kan niet ontbreken, koffie is het grootste (legale) exportproduct.

Vanuit het gezellige dorp Salento maken we een uitdagende 3-daagse trekking.

Medellin, waar altijd een lenteklimaat heerst, de tweede stad van Colombia, is een boeiende metropool.

PROGRAMMA

Dag 1 - 26.11 Brussel - Bogotá

Internationale vlucht vanuit Brussel naar Bogotá.

Dag 2 - 27.11 Bogotá

We verkennen het historische oude centrum La Candelaria, waar heel wat koloniale gebouwen en kerken zijn terug te vinden.

Het museum van de Colombiaanse kunstenaar Botero is een bezoek meer dan waard. Per kabelbaan gaan we naar Cerro de Monserrate, gelegen op 3150m. Van hieruit hebben we mooie zichten op de stad, en de omliggende bergen. We doen het rustig aan, de stad is op 2625m hoogte gelegen.

Dag 3 - 28.11 La Guajira

Vanuit Bogotá vliegen we naar Riohacha, een stad aan de Caribische kust gelegen. Aan de luchthaven staan jeeps ons op te wachten om meteen door te rijden naar La Guajira, een uitgestrekt schiereiland dat grenst aan Venezuela.

We rijden langs woestijnachtige landschappen en een indrukwekkende kustlijn waar we verschillende korte wandelingen maken. Een zonsondergang in Cabo de la Vela vormt de perfecte afsluiter van de dag met 360° panoramische zichten van de omgeving.

's Avonds leren we meer over de Wayuu, een inheemse bevolkingsgroep die al eeuwen op La Guajira leeft. 's Nachts slapen we in hangmatten in aparte accommodatie.

Dag 4 - 29.11 La Guajira

Onze tocht door het schiereiland van La Guajira gaat verder langs woestijnlandschappen. Het kan hier enorm warm worden, wat voor moeilijke levensomstandigheden zorgt. Via verschillende grote meren komen we toe in Punta Gallinas, het meest noordelijk gelegen punt van het vasteland van Zuid-Amerika.

Na de lunch, die uit vers gevangen kreeft bestaat, kan er gewandeld worden langs een idyllisch strand. Verschillende mooie stranden en uitkijkpunten komen we toe aan enorme zandduinen, een van de meest dramatische plekken van La Guajira.

Ze vormen een prachtig contrast met de diepblauwe kleur van de Caribische Zee.

We ervaren een indrukwekkende zonsondergang en overnachten opnieuw in hangmatten.

Dag 5 - 30.11 La Guajira

La Guajira is een magische plek die weinigen onberoerd zal laten, werkelijk uniek op het Zuid-Amerikaanse continent. In Uribia, het grootste dorp van het schiereiland, nemen we lunch.

In de namiddag zetten we onze trip verder naar Riohacha, waar we in een comfortabel hotel overnachten.

's Avonds is er een gezellige markt langs de waterkant, waar we in een uitstekend restaurant de dag afsluiten.

Dag 6 - 01.12 Camarones - Popayán

Kort bij Riohacha ligt een uitgestrekt meer, met een omvangrijke kolonie flamingo's, dat we in de voormiddag bezoeken. De bergen van Santa Marta die verderop liggen zorgen voor een mooi contrast.

Via een binnenlandse vlucht bereiken we de mooi bewaarde stad Popayán. Ze wordt 'la ciudad blanca' genoemd, de witte stad, omdat heel het historisch centrum uitsluitend wit is geschilderd.

Hier vond een dramatische aardbeving plaats in 1983, waarbij honderden mensen stierven.

Overnachting in een centraal gelegen hotel.

1,5 u vliegen - Popayán 1730m

Dag 7 - 02.12 Popayán - Tierradentro

Samen met een lokale gids, die zijn stad als geen ander kent, verkennen we het compacte historisch centrum. Verschillende kerken, koloniale gebouwen en een leuke plaza maken van Popayán een aangename bestemming. In de namiddag rijden we naar Tierradentro, één van de voornaamste archeologische sites die het land rijk is.

Hier slapen we de komende twee nachten in eenvoudige familiale accommodatie, uitgebaat door de sympathieke eigenaars.

130 km – 4 u rijden – Tierradentro 1540m

Dag 8 - 03.12 Tierradentro

Vandaag bezoeken we in Tierradentro ondergrondse graven die dateren van de 7de en 9de eeuw.

Deze mooi versierde graven, tot 7 m diep, zijn de enige in hun soort in Latijns-Amerika.

Via een wandelroute bezoeken we een 5-tal verschillende tombes die ons langs mooie landschappen brengt.

14 km – 6 u wandelen

Dag 9 - 04.12 Tierradentro - Villavieja

Via een weinig gebruikte route bereiken we Villavieja, een klein dorp aan de rand van de Tatacoa woestijn gelegen. Hoewel het niet echt een woestijn is krijgt het wel de naam mee, het kan hier zeer heet worden. Omwille van de droge, heldere condities, en gebrek aan licht in de omgeving, is dit een schitterende plek om naar de sterrenhemel te kijken.

220 km – 5 u rijden – Villavieja 390m

Dag 10 - 05.12 Tatacoa - Salento

In de voormiddag maken we een wandeling door de woestijn van Tatacoa en komen voorbij bizarre rotsformaties die je nergens anders in Colombia kan aantreffen.

Schorpioenen, wezels, slangen en vele vogelsoorten komen hier veelvuldig voor.

Na de lunch rijden we verder naar de 'zona cafetera'. Het perfecte klimaat en de ideale hoogte maken ernaar dat dit één van de topregio's is in de wereld voor hoogstaande kwaliteitskoffie.

We gaan verder tot aan Salento, aan de rand van het Nationaal Park Los Nevados, waar morgen onze 3-daagse trekking van start zal gaan.

280 km – 7,5 u rijden – Salento 1980m

Dag 11 - 06.12 Parque Nacional Los Nevados

We vertrekken vandaag vroeg vanuit Salento naar het NP Los Nevados, het eerste stuk leggen we per 4x4 af. Los Nevados is één van de meest gevarieerde parken in Colombia.

We winnen geleidelijk aan hoogte, aanvankelijk rijden we langs landbouwgebied. Dit laten we nadien achter ons, de landschappen veranderen, met onderweg weidse zichten. We gaan door verschillende ecosystemen en komen uiteindelijk toe aan La Casa Campesina La Primavera, gelegen op 3800m.

Je kan ervoor kiezen de trekking niet mee te doen. Je verblijft dan twee extra nachten in Salento en kan de komende dagen op een rustige manier doorbrengen. In de mooie omgeving zijn er verschillende opties voor kortere wandelingen, 2 tot 4 uur wandelen.

Er is een natuureservaat met dichte subtropische begroeiing waar kan gewandeld worden. Er bestaan opties om samen met een lokale gids vogels in de omgeving te spotten, je kan gaan mountainbiken, of gaan paardrijden. Het zachte klimaat in Salento zorgt voor ideale plek om te relaxen.

19 km – 8 u wandelen – 1400 m klimmen / 150 m dalen

Dag 12 - 07.12 Parque Nacional Los Nevados

Na een typisch ontbijt in de finca wandelen we verder tot op een hoogte van 4200 meter. Bij goed weer hebben we vanop deze hoogte prachtige zichten van de omgeving en krijgen we een idee van de afmetingen van het park. We zien de slapende vulkaan Paramillo del Quindío, 4750m liggen, de noordkant van Tolima, 5215m, een actieve (maar stabiele) vulkaan en de gletsjer die aan deze kant van Tolima ligt.

Via een alternatieve route keren we terug naar La Casa Campesina waar we een tweede nacht doorbrengen.

16 km – 8 u wandelen – 600 m klimmen / dalen

Dag 13 - 08.12 Parque Nacional Los Nevados

Via een andere route gaan we naar een uitkijkpunt waar we Paramillo del Quindio opnieuw zien liggen. Hierna start de afdaling richting Finca La Argentina waar we zullen lunchen.

Onderweg hebben we misschien geluk en zien we een condor, die in deze regio leeft. Marmotten, herten en de zeldzame bergtapir, komen eveneens in dit gebied voor. We gaan door de Cocora vallei, dicht begroeid met wax palmbomen, de hoogste palmboomsoort ter wereld.

Per 4x4 keren we terug naar Salento, waar we opnieuw overnachten in het hotel dat we reeds kennen van dag 10.

20 km – 7 u wandelen – 1350 m dalen / 200 m klimmen

Dag 14 - 09.12 Salento - Jardín

Een bezoek aan een typische koffieboerderij kan in Colombia niet ontbreken. In de omgeving bezoeken we er één voor we onze trip verderzetten.

Een mooie route langs koffieplantages en dichte wouden brengt ons naar Jardín. Dit typisch, goed bewaard dorp, wordt terecht beschouwd als één van de mooiste van de regio.

De komende twee nachten verblijven we in een rustig gelegen accommodatie, net buiten het centrum.

190 km – 6 u rijden – Jardín 1750m

Dag 15 - 10.12 Jardín

Jardín is een mooi dorp, maar nog meer de moeite waard is de ronduit schitterende omgeving. Na de 3-daagse trekking vormen de hoogteverschillen geen probleem meer. Een lokale gids loodst ons langs de subtropische begroeiing naar een reeks watervallen, de ene nog spectaculairder als de andere.

Wie wil kan in één van de verschillende pools wat zwemmen.

Een welverdiende frisse cerveza op de uitgestrekte en kleurrijke plaza van Jardín volgt na de wandeling.

De specialiteit in deze regio is verse forel, die we 's avonds in een forelkwekerij zullen eten.

12 km – 6 u wandelen – 600 m klimmen / dalen

Dag 16 - 11.12 Jardín - Medellín

Vanuit Jardín rijden we in noordelijke richting Medellín, waar steeds een aangenaam klimaat heerst.

De komende twee nachten slapen we in een comfortabel, centraal gelegen hotel.

135 km – 3 u rijden – Medellín 1495m

Dag 17 - 12.12 Medellín

Medellin, de 2de grootste stad van Colombia, was destijds befaamd voor Pablo Escobar.

Hij had de leiding over het meest gevreesde en gewelddadige drugskartel dat het land ooit gezien heeft.

Vandaag is de stad heel wat rustiger en veiliger, en biedt verschillende bezienswaardigheden die de moeite waard zijn.

Ook hier vinden we de afdruk van beeldend kunstenaar Botero, verschillende sculpturen zijn in de stad terug te vinden.

Dag 18 - 13.12 Medellín – Barichara

Vanuit Medellín vliegen we naar Bucaramanga, hoofdstad van het departement Santander.

De komende twee nachten verblijven we op een prachtige locatie in Barichara, waar de tijd is blijven stilstaan.

1 u vliegen - 120 km - 3,5 u rijden - Barichara 1335m

Dag 19 - 14.12 Barichara

Barichara is één van de best bewaarde koloniale dorpen in Colombia. Te voet gaan we door de smalle straatjes en verkennen de mooi bewaarde gebouwen en kerken die hier talrijk aanwezig zijn.

In de namiddag maken we een eenvoudige wandeling vanuit Barichara naar Guane, overwegend bergaf, met mooie zichten van de omgeving. Met onze bus keren we terug naar Barichara.

We eten in een restaurant, waar er regionale specialiteiten, zoals gegrilde baby geit, worden geserveerd.

7 km - 2 uur wandelen - 100 m klimmen / 500 m dalen

Dag 20 - 15.12 Barichara - Monguí

Na Barichara rijden we naar het volgende koloniale highlight: het dorp Monguí. Dit is eveneens een uitstekend bewaard koloniaal dorp, maar straalt een andere sfeer uit dan het eerder bezochte Barichara.

Verkenning van het dorp samen met een lokale gids die heel wat achtergrondinformatie meegeeft.

We verblijven hier de laatste twee nachten van de reis op een rustig gelegen locatie.

280 km - 6 u rijden - Monguí 2900m

Dag 21 - 16.12 Páramo de Ocetá

Het nabijgelegen natuurpark Pisba biedt uitstekende wandelmogelijkheden. De trail Páramo de Ocetá is een circulaire route die ons laat kennismaken met het park dat uit typerende landschappen bestaat.

Na deze wandeling wacht ons een diner in een restaurant op een mooie locatie.

18 km - 7 uur wandelen - 700 m klimmen / 400 m dalen

Dag 22 - 17.12 Monguí - Bogotá

In de voormiddag rest er nog wat tijd om het dorp verder te verkennen. Na de lunch rijden we rechtsreeks naar de internationale luchthaven van Bogotá voor de terugvlucht naar Brussel.

Dag 23 - 18.12 Aankomst Brussel

Via Madrid arriveren we in Brussel.