



Kanchenjunga

Trekking naar het basiskamp van de 3^{de} hoogste berg ter wereld.

- Nepalees dorpsleven
- Indrukwekkende Himalaya landschappen
- Basiskamp Kanchenjunga

Kanchenjunga, 8586 meter, moet enkel Everest en K2 boven zich dulden als hoogste bergen ter wereld. Gelegen in het uiterste oosten van het land aan de grens met Indië, Sikkim. De route naar het basiskamp loopt door dichte wouden, bamboebossen en verschillende dorpen. In deze dorpen, waar veel sherpa's wonen, krijgen we een kijk op de Nepalese samenleving. We overnachten onderweg in eenvoudige guesthouses zodat we licht uitgerust onze weg naar boven vinden. Voorbij Khambachen komen we in een sneeuw en ijswereld terecht en zijn we omringd door machtige Himalaya giganten.

Onze route brengt ons verder tot aan het basiskamp van Kanchenjunga waar we rechtstreekse zichten op hebben. Via dezelfde route keren we terug naar de bewoonde wereld. Deze trekking combineert een boeiende aanlooproute met één van de meest indrukwekkende regio's van de Himalaya bergketen.

PROGRAMMA

Dag 1 – 12.10 Brussel – Kathmandu

Internationale vlucht vanuit Brussel naar Kathmandu.

Dag 2 – 13.10 Aankomst Kathmandu

Aankomst in Kathmandu, hoofdstad van Nepal. Na de nodige formaliteiten rijden we naar het centrum van de stad, waar ons hotel is gelegen.

Dag 3 – 14.10 Kathmandu

Kathmandu ontdekken is altijd een ervaring. Met onze lokale gids, die zijn stad inside out kent starten we aan Durbar Square, het hart van de stad. Fascinerende religieuze gebouwen zoals Pashupatinath, Swayambhunath en de indrukwekkende stupa van Boudhanath zorgen voor een gevulde dag.

In de altijd hectische wijk Thamel sluiten we de dag af in een lokaal restaurant.

Dag 4 – 15.10 Kathmandu - Taplejung

We vliegen 's morgens naar Bhadrapur en rijden verder naar Taplejung, dat een hele dag in beslag neemt.

Overnachting in een eenvoudige lodge in Taplejung.

8 uur rijden – Taplejung 1820 meter

Dag 5 – 16.10 Taplejung – Tapethok - Sekathum

Na het ontbijt rijden we verder naar Sekathum waar onze trekking zal starten. We komen voorbij mooie landschappen en kleine dorpjes. We steken Hungdewa Khola en de Tamur rivier over en komen toe in Sekathum. Hier starten we met wandelen langs dichte vegetatie tot aan Ghunsakhola.

Na een grote suspensiebrug te hebben overgestoken komen we toe in Sekathum waar we overnachten.

4 uur rijden – 3 uur wandelen - Sekathum 1330 meter

Dag 6 – 17.10 Sekathum - Amjilosa

Vandaag een stevige wandeldag met meer dan 1000 meter stijgen langs een grotendeels steil pad.

We steken verschillende rivieren over en gaan via een smal pad door een canyon.

Overnachting in een guesthouse in Amjilosa.

6 uur wandelen – Amjilosa 2395 meter

Dag 7 – 18.10 Amjilosa - Gyabla

Het gaat verder bergop, door dichte wouden die voornamelijk uit bamboe, rododendron en sparren bestaan. We steken verschillende smalle bruggen over, het water komt recht naar beneden, er zijn heel wat watervallen en pools. Overnachting in een Tibetaans gehucht, Gyabla.

6 uur wandelen – Gyabla 2725 meter

Dag 8 – 19.10 Gyabla - Ghunsa

We dalen naar de rivier en volgen een vallei tot we in Phole arriveren, een gehucht. We gaan verder door de vallei in stijgende lijn en komen toe in het sherpa dorp Ghunsa, waar we de komende twee nachten in een eenvoudig guesthouse overnachten.

6 uur wandelen – Ghunsa 3415 meter

Dag 9 – 20.10 Ghunsa

Om het acclimatiseren vlot te laten verlopen blijven we een extra dag in Ghunsa. We maken een korte wandeling in de omgeving en doen het vandaag rustig aan.

Dag 10 – 21.10 Ghunsa - Khambachen

De trekking gaat verder in noordelijke richting langs de rivier. We wandelen door dichte bossen en steken een brug over aan Rampukkharka. Het gaat verder langs een waterval en een tricky deel langs een grote landslide. We hebben zicht op Jannu en volgen een bergpad dat ons naar het dorp Kambachen brengt, waar we overnachten in een guesthouse.

5 uur wandelen – Khambachen 4045 meter

Dag 11 – 22.10 Khambachen – Lhonak

We klimmen verder langs grote rotsblokken en steenpuinvelden langs de rivieroever. We komen opnieuw voorbij een grote waterval en steken een brug over naar Ramtang. Na een aantal landverschuivingen te hebben doorgestoken komen we tot aan de rivier. Een tijdje later bereiken we Lhonak, waar we slapen.

7 uur wandelen – Lhonak 4780 meter

Dag 12 – 23.10 Lhonak

Na enkele stevige wandeldagen houden we vandaag een rustdag en genieten van de mooie omgeving.

Dag 13 – 24.10 Kanchenjunga BC

Vandaag gaan we naar Kanchenjunga Base Camp, op 5140 meter gelegen. De landschappen onderweg zijn fantastisch, éénmaal aan het BC hebben we fenomenale zichten van Kanchenjunga en omliggende bergen. We dalen nadien terug af tot in Khambachen via dezelfde route die we gekomen zijn.

6 uur wandelen – Khambachen 4045 meter

Dag 14 – 25.10 Kambachen - Amjilosa

Er staat een lange wandeldag op het programma vandaag met veel dalen. We keren via dezelfde route terug en genieten van mooie zichten in de vallei. We slapen in dezelfde lodge die we kennen van dag 5.

8 uur wandelen – Amjilosa 2395 meter

Dag 15 – 26.10 Amjilosa - Sekathum

We dalen verder en komen voor het eerst sinds een hele tijd terug onder 2000 meter.

5 uur wandelen – Sekathum 1330 meter

Dag 16 – 27.10 Sekathum - Tapletung

Samen met onze chauffeur rijden we terug naar Tapletung waar we in een guesthouse overnachten.

8 uur rijden – Taplejung 1820 meter

Dag 17 – 28.10 Tapletung - Bhadrapur

Er bestaat de kans dat er niet kan gevlogen worden vanuit Taplejung naar Kathmandu. Om die reden moet er een extra dag ingecalculereerd worden om naar Bhadrapur te rijden. Kan er toch gevlogen worden vanuit Taplejung dan bestaat bezoeken we Bhaktapur in de omgeving van Kathmandu, waar heel wat boeiende cultuur en architectuur terug te vinden is. De rit naar Bhadrapur brengt ons naar het laagland met veel hogere temperaturen dan we de voorbije weken hebben gehad.

7 uur rijden – Bhadrapur 90 meter

Dag 18 – 29.10 Bhadrapur - Kathmandu

We vliegen terug van Bhadrapur naar de Nepalese hoofdstad. In de namiddag is er nog tijd om Kathmandu nog wat verder te verkennen.

Dag 19 – 30.10 Kathmandu

Verdere ontdekking van Kathmandu waarbij onze lokale gids ons naar een aantal minder bezochte plekken brengt. Er bestaat de mogelijkheid om een zonsopgang in Nagarkot mee te maken voor wie daar interesse in heeft. Hier heb je de laatste zichten op de machtige Himalaya bergketen.

Dag 20 – 31.10 Kathmandu – Brussel

Ons Nepalees avontuur zit erop, Kanchenjunga zal bij iedereen in het geheugen gegrift staan.

Dag 21 – 01.11 Aankomst Brussel

Aankomst in Brussel vanuit Nepal.