



OEZBEKISTAN - TADZJIKISTAN

Combineer de rijke cultuur van Oezbekistan met de uitstekende trekking mogelijkheden in Tadzjikistan

- Historische steden langs de voormalige zijderoute
- Uitdagende trekking in de schitterende Fann Mountains
- Ontdek de spectaculaire Pamir Highway

In Oezbekistan vind je de rijkste culturele steden van Centraal Azië terug.

Khiva is een ommuurde, eeuwenoude stad, met een bijzondere sfeer, uniek in de wereld.

Ten zuiden van Khiva ligt Bukhara, de meest heilige stad in Centraal-Azië, waar je gebouwen terugvindt met een geschiedenis van meer dan 1000 jaar oud.

In Samarkand komt de Oezbeekse cultuur tot zijn hoogtepunt, in een ver verleden was dit een mythische plek op de Zijderoute.

Tadzjikistan kent ongelimiteerde mogelijkheden voor de buitensportliefhebber.

In de Fann Mountains, een prachtige regio in het westen van het land, maken we een 3-daagse trekking.

Panoramische zichten vanop de passen die we oversteken, verschillende meren, indrukwekkende berglandschappen en vriendelijke lokale bevolking.

Vanuit Dushanbe volgen we de ongeëvenaarde Pamir highway, die heel Tadzjikistan doorkruist.

Onderweg komen we authentieke dorpen tegen, rijden we tussen de majestueuze bergen, maken we twee korte trekkings en ervaren we de boeiende cultuur.

We sluiten de reis af in Osh, gelegen in het zuiden van Kirgizië, met o.a. een grote levendige markt.

PROGRAMMA

Dag 1 - 06.08 Brussel – Tashkent

Internationale vlucht vanuit Brussel naar Tashkent via Istanbul.

Dag 2 – 07.08 Tashkent - Khiva

We komen aan in Tashkent, de hoofdstad van Oezbekistan, opgebouwd volgens Sovjet patroon: brede lanen, imposante gebouwen en ruime parken.

Via een binnenlandse vlucht bereiken we Urgench, dichtbij Khiva gelegen. Het historische gedeelte, waar ons hotel is gelegen, bevindt zich in de oude ommuurde stad. Deze relaxte plek is een oase van rust, en was een belangrijke stopplaats op de toenmalige Zijderoute. Het kent ook een donker verleden; de grote slavenmarkt, de barbaarse wreedheid en de moeilijke leefomstandigheden maakten er niet bepaald een paradijs van. Nu lijkt het een plek waar de tijd is blijven stilstaan, met vriendelijke lokale mensen.

1 u vliegen – 45 km - 1 u rijden

Dag 3 – 08.08 Khiva

Vandaag verkennen we het oude stadsgedeelte, met zijn groot aantal medressa's (Arabische religieuze scholen), minaretten, moskeeën, steegjes, met mozaïek versierde gebouwen, mausoleums en badhuizen. Een boeiende plek, die wel lijkt op een openluchtmuseum.

Dag 4 – 09.08 Khiva – Bukhara

Dwars door de woestijn rijden we met ons privé vervoer naar de volgende bestemming: Bukhara.

Bukhara was eveneens een belangrijke stopplaats op de Zijderoute, en vandaag geldt het als één van de meest authentieke steden in Oezbekistan.

De komende twee nachten verblijven we in een gezellige, kleinschalige accommodatie.

450 km - 6 u rijden

Dag 5 – 10.08 Bukhara

We verkennen de stad, met een ruim aanbod van markten, historische gebouwen, de enorme Kalyhan moskee, minaretten, massieve koninklijke muurrestanten, en restanten van wat ooit een enorm overdekt marktcomplex was. Wat wellicht het meest zal bijblijven is de unieke sfeer die hier aanwezig is.

Dag 6 – 11.08 Bukhara - Samarkant

De volgende plek die we bezoeken is Samarkant, de culturele hoofdstad van Oezbekistan.

Timoer Lenk heeft veel bijgedragen tot de stad, de beste ambachtsleden mochten hier hun talent tonen.

Het meest indrukwekkende is zonder twijfel het wereldberoemde Registan: drie Medrassah staan bij elkaar, hoogstaande en gedetailleerd afgewerkte bouwwerken.

De komende twee nachten brengen we in een centraal gelegen hotel door.

280 km – 4,5 u rijden

Dag 7 – 12.08 Samarkant

Samarkant heeft nog heel wat meer te bieden, Bibi Khanym moskee en mausoleum, Gumbaz synagoge, Gur-E-Amir mausoleum, de lokale gerechten.

Shah-Ih-Zindeh, de dodenstad ten noorden van Samarkant kent vele mausoleums en is een bezoek meer dan waard.

Dag 8 – 13.08 Samarkant - Zimtut

Een korte rit, met privé voertuigen, brengt ons naar de grens met Tadzjikistan.

Na de grensformaliteiten worden we opgewacht door de lokale gids die ons in Tadzjikistan zal bijstaan.

We rijden tot Zimtut, in de Fan Mountains, één van de meest spectaculaire bergregio's in Tadzjikistan, ideaal geschikt om meerdaagse tochten te maken.

Overnachting in een home stay, waar de vriendelijke eigenaar iedereen meteen laat thuis voelen.

135 km – 3 u rijden – Zimtut 2350m

Dag 9 – 14.08 Zimtut – Koulikalon

Vanuit Zimtut trekken we de bergen in. Onderweg hebben we zicht op het Mutnoe Lake 3400m en de Chimtarga 5489m – de hoogste berg in de Fann Mountains. Ook het kleine Pjala meer, dat zeer helder water heeft, zien we liggen. Via de Zurmech pas 3260m, 3 u klimmen vanuit Zimtut, bereiken we onze kampplaats, mooi gelegen aan de rand van het Koulikalon meer.

12 km - 5 u wandelen – 900 m klimmen/ 400 m dalen - Kuli Kalon 2850m

Dag 10 – 15.08 Koulikalon – Auladin

De volgende pas die we oversteken, Auladin 3760m – 3 u klimmen, vormt geen grote hindernis.

Onderweg genieten we van de alpine landschappen van de Fann Mountains.

We dalen af tot aan het Auladin meer, aan de rand ervan brengen we de nacht door.

14 km - 6 u wandelen – 900 m klimmen/ 1000 m dalen - Auladin Lake 2780

Dag 11 – 16.08 Auladin - Iskanderul

We bereiken het eindpunt van deze trekking in Marguzor na het oversteken van de laatste pas, met opnieuw mooie panoramische zichten. Vervolgens gaan we per voertuig naar het Iskanderkul meer, vaak zie je de weerspiegeling van de omliggende bergen: een prachtig zicht.

Overnachting in een home stay in het mooi gelegen dorp Sarotok.

11 km – 5 u wandelen / 155km – 4 u rijden - Sarotok 2290m

Dag 12 – 17.08 Sarotok – Iskanderkul - Dushanbe

We laten de Fann Mountains achter ons en rijden naar Dushanbe via de Anzob tunnel.

Onderweg bezoeken we een mooi gelegen waterval en het Snake meer.

We komen toe in Dushanbe, de hoofdstad van Tadzjikistan. Daar kunnen we wandelen langs het Ismoil Sumoni monument en een lokale markt. Overnachting in een centraal gelegen hotel.

155km – 3,5 u rijden – Dushanbe 850m

Dag 13 – 18.08 Dushanbe - Kalaikum

Vanuit Dushanbe klimmen we tot op 3600m aan de Sagirdasht pas, waar we uitstekende zichten van de omgeving hebben. We dalen af naar de Taveldara vallei, waar in de zomer veel bloemen staan. Hier zoeken we een ideale picknick plaats uit in de natuur.

De legendarische Pamir Highway loopt vanuit Dushanbe helemaal tot in Osh, Kirgizië, en wordt terecht als de mooiste weg in Centraal-Azië beschouwd.

We overnachten in een lokaal guesthouse aan de Pyandzh rivier, de natuurlijke grens tussen Tadzjikistan en Afghanistan.

380km – 8 u rijden – Kalaikum 1200m

Dag 14 – 19.08 Kalaikum – Khorog

Via dramatische landschappen volgen we verder de Pyandzh rivier en komen onderweg verschillende dorpen tegen. In het dorp Chaikana lunchen we in een lokaal theehuis. De zichten van de vallei zijn erg mooi. We komen toe in Khorog, waar steeds een aangenaam lenteklimaat heerst.

Khorog is het administratieve centrum van de Pamir regio, die geografisch gezien hier start.

We overnachten in een comfortabel guesthouse.

260km – 7 u rijden – Khorog 2100m

Dag 15 – 20.08 Khorog - Bachor

Vanuit Khorog wordt er heel wat geklommen tot aan de Koitezek pas, gelegen op 4271m, met schitterende zichten. De dorre, barre woestijnlandschappen en canyons die we nu voorbijrijden zijn typerend voor deze regio. Wie wil kan zich opwarmen in de hotspring van Jilandy.

We rijden verder tot aan het dorp Bachor, een aparte setting in de vallei. De lokale mensen zijn vriendelijk en leven harmonieus met de natuur,

We overnachten in een homestay, een lokale belevenis, de sfeer is er relaxed.

200km – 6 u rijden – Bachor 2800m

Dag 16 – 21.08 Gunt Vallei trek

Na enkele dagen rijden maken we vanuit Bachor een tweedaagse trekking in de Gunt vallei.

Deze weinig bezochte vallei biedt een unieke kans om het echte leven in de Pamir regio te ervaren.

Het pad loopt geleidelijk omhoog door deze mooie vallei, de lokale mensen zien hier weinig toeristen voorbijkomen en zijn oprecht geïnteresseerd in bezoekers.

We brengen de nacht door in tenten.

5 u wandelen – Chabdar 3400m – 600 m klimmen

Dag 17 – 22.08 Gunt Vallei trek

Na het ontbijt volgen we de Chabdar vallei tot aan de Zaval Yashilkul meren. De landschappen veranderen naarmate we stijgen, het wordt nu meer woestijnachtig. Het is hier sereen, met wat geluk zien we lokaal wildlife zoals de Marco Polo, wilde schapen die in deze regio leven. Lynxen, wolven, sneeuwluipaarden en marmotten zijn enkele andere inwoners van de Pamir regio.

Tweede overnachting in tenten.

4 u wandelen – Chabdar 3400m – 350 m klimmen

Dag 18 – 23.08 Zaval - Kengshiber

Onze voertuigen staan klaar voor ons en voeren ons tot aan het Bulunkul meer, waar we een korte wandeling maken. We bevinden ons in één van de meest afgelegen delen van de hele regio, een uitzonderlijk mooi deel van de Pamir Highway. Lunch in het kleine dorp Alichur onderweg, dat op 3950m is gelegen. We rijden verder via desolate landschappen en bezoeken het Akbalik meer, dat door de lokale mensen als heilig wordt beschouwd. In de regio zijn veel grasvelden waar nomaden uit Kirgizië hun vee laten grazen. In Bashgumbes, een dorp uit deze regio, bezoeken we een eeuwenoude graftombe.

Vanop de Kara-Seky pas, gelegen op 4510m, hebben we grandioze zichten.

We ervaren vandaag de gastvrijheid van de Kyrgizische nomaden en overnachten in een yurt.

5 u rijden – Alichor 3950m

Dag 19 – 24.08 Zorkul – Cheshdobo trek

Vanuit de yurt starten we onze tweedaagse tocht door de Belairyk vallei. Ondersteund door lokale nomaden en yaks bereiken we het hoogste punt van deze reis: Bel-Airik pas, gelegen op 5015m.

Vanop de pas zien we het Zorkul meer liggen, ook Victoria meer geheten, dat ons doel wordt voor vandaag. We kamperen aan dit meer, een idyllische setting.

De kans is reëel dat we vandaag Marco Polo schapen zien, die hier een habitat hebben.

6 u wandelen – 600 m klimmen/dalen – kampplaats 4400m

Dag 20 – 25.08 Zorkul – Cheshdobo trek

Na de stevige klim van de dag voordien, doen we het vandaag rustig aan. We wandelen verder tot aan het Kara-Jilga meer, waar heel wat inwoners van lokale dorpen uit de regio naartoe komen om hun vee te laten grazen. Deze regio is beschermd, het gaat om één van de weinige regio's in de wereld waar Marco Polo schapen nog in het wild leven.

Onze voertuigen staan hier klaar voor ons, we rijden verder tot aan het gehucht Jarty Gumbez.

Daar zullen de natuurlijke hotspots, na enkele dagen in de bergen, heel welkom zijn.

Overnachting in een eenvoudig guesthouse.

4 u wandelen – 400 m dalen / 1,5 u rijden - Jarty Gymbez 3800m

Dag 21 – 26.08 Jarty Gumbez – Murghab - Osh

Vandaag staat er een lange dag rijden op het programma. De eerste plek van enige omvang die we tegenkomen is Murghab, de belangrijkste plek van de Oostelijke Pamirs. Murghab is befaamd voor de extreem koude temperaturen in de winter (- 35°C). Ten noorden van hiervan ligt het Kara Kul meer, het hoogste zoutwatermeer in Centraal-Azië, gelegen op 4655m.

We rijden verder tot aan de Akbaital pas, 4285m.

Na de nodige grensformaliteiten krijgen we in Kirgizië een panoramisch zicht op de noordelijke Pamir bergketen, de natuurlijke grens tussen Kirgizië en Tadzjikistan.

Er volgt nadien een lange afdaling, langs indrukwekkende landschappen, die ons in Osh brengt, het eindpunt van de Pamir Highway.

De komende twee nachten slapen we in een comfortabel hotel.

510 km – 10 u rijden – Osh 965m

Dag 22 – 27.08 Osh

Osh, de grootste stad in Zuid-Kirgizië heeft een aangename sfeer, met o.a. de boeiende typisch Centraal-Aziatische Bazaar.

Rond Suleiman Too, waar we een goed panoramisch zicht hebben over de stad en omgeving, maken we een wandeling. We sluiten de reis af in een uitstekend restaurant.

Dag 23 – 28.08 Osh - Brussel

Terugvlucht vanuit Osh naar Brussel via Istanbul.